

(ήχος τρένου.....)

29 Φεβρουαρίου: Στην κατάσχεση τεράστιας ποσότητας εκρηκτικών προχώρησαν την Κυριακή οι Αρχές στη Μαδρίτη, ενώ δύο μέλη της βασικής οργάνωσης ETA κρατούνται και ανακρίνονται.

(ήχος τρένου.....)

(Von Magnet- El Veneno)

(ήχος τρένου.....)

Ο Χοσέ Μαρία Αθνάρ δήλωσε ότι τα θύματα των επιθέσεων προέρχονται από 11 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας. Δεν αποκλείει καμία εκδοχή όσον αφορά τους δράστες των πολύνεκρων επιθέσεων στην ισπανική πρωτεύουσα ο Χοσέ Μαρία Αθνάρ, θεωρεί όμως επικρατέστερη εκδοχή την ανάμειξη της ETA.

Ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος απηύθυνε διάγγελμα στο λαό για πρώτη φορά από τις 23 Φεβρουαρίου 1981, όταν έγινε απόπειρα πραξικοπήματος.

Στην Πουέρτα δελ Σολ πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη διαδήλωση κατά της ETA. Σε πολλές μεγάλες πόλεις οι κάτοικοι τοποθέτησαν μικρές αφίσες στα μπαλκόνια τους με το σύνθημα «ETA NO» (Όχι στην ETA).

Οι Αρχές εντόπισαν κλεμμένο φορτηγό με πυροκροτητές καθώς και ακουστικό υλικό με στίχους του Κορανίου. Η αραβόφωνη εφημερίδα «Αλ Κουντς αλ αράμπι» έγραψε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Αλ Κάιντα.

911 μέρες μετά

Μαδρίτη

11η Μαρτίου 2004

Κάποιο συμβάν, αμέσως μόλις φωτογραφίζεται, γίνεται πραγματικό για τους που βρίσκονται αλλού, που το παρακολουθούν σαν "είδηση". Συχνά, όμως, η καταστροφή που βιώνεται έχει μια απόκοσμη ομοιότητα με την αναπαράστασή της.

Φώτο από το τρένο

...ένα σύννεφο τρόμου πλανάται πάνω από τις πόλεις της "Δύσης"...

... είτε κινούνται ανάμεσα στον παράδεισο και την κόλαση (φονταμενταλισμός), είτε δεμένοι με τις δυνάμεις της γης και του αίματος (εθνικισμός),...είναι αντίπαλοι στην "ορθολογικά συστηματοποιημένη" κοινωνία. Για πολλούς αυτό δεν είναι καθόλου ένα οξύμωρο σχήμα.

"Ζούμε κυρίως από πληροφορίες και πολύ λιγότερο από αυτά που βλέπουμε: ζούμε με βάση την πίστη των άλλων."

Baltasar Gracian

Φώτο από διαδηλώτρια ενάντια στην ETA

...η βασική προπαγάνδα για την ανταρσία των εθνικιστών του Φράνκο ισχυριζόταν πως οι ίδιοι οι Βάσκοι κατέστρεψαν την παλιά πόλη και πρώην πρωτεύουσα τους, την Γκέρνικα, στις 26 Απριλίου του 1937, τοποθετώντας δυναμίτη στους υπονόμους για να προκαλέσουν αγανάκτηση στο εξωτερικό...

Η εφημερίδα υποστήριξε ότι έλαβε επιστολή από τις «Ταξιαρχίες Αμπού Χαφς αλ Μάσρι», οι οποίες αναλαμβάνουν την ευθύνη για λογαριασμό της Αλ Κάιντα. «Μεταφέρουμε τα καλά νέα σε όλους τους μουσουλμάνους του κόσμου ότι το επικείμενο χτύπημα 'των Ανέμων του Μαύρου Θανάτου' κατά της Αμερικής βρίσκεται τώρα στο τελικό του στάδιο, είναι 90% έτοιμο» αναφέρουν.

Ο Χοσέ Μαρία Αθνάρ επανέλαβε ότι η εκδοχή να βρίσκεται η ETA πίσω από τις επιθέσεις εξακολουθεί να θεωρείται η πιθανότερη από την αστυνομία. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι καμία «φανατική μειονότητα» δεν θα εμποδίσει τους Ισπανούς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα την Κυριακή και εξέφρασε την ελπίδα πως η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σε κλίμα «ύψιστης ομαλότητας».

(Von Magnet- El Veneno)

Εμμένει ο Θαπατέρο στην απόφαση για επιστροφή των Ισπανών στρατιωτών από το Ιράκ.

Ο Αρνάλδο Οτέγι επανήλθε λέγοντας πως «ψεύδεται ο Αθνάρ και γνωρίζει ποιος διέπραξε» τις επιθέσεις, αλλά θα επιμένει στην εκδοχή περί ευθύνης της ETA μέχρι τις εκλογές της Κυριακής. Επανέλαβε ότι το Μπατασούνα δεν υποστηρίζει παρά μόνο μία εκδοχή, ότι οι επιθέσεις σχετίζονται με τις εξελίξεις στο Ιράκ, όπου η Ισπανία διατηρεί κατοχική δύναμη 1.300 στρατιωτών.

Ο Τζαμάλ Ζουγκάμ, ο κύριος ύποπτος των πολύνεκρων επιθέσεων, φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι «πάνω από μένα βρίσκεται μόνο ο Θεός».

(ήχος τρένου.....)

«Οι τρομοκράτες θα αποδώσουν στους ίδιους την πολιτική αλλαγή» εξήγησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Οι τρομοκράτες συνεχίζουν να εκβιάζουν την Ισπανία, απαιτώντας την τάδε κατεύθυνση ή την τάδε ενέργεια. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο». Έντονη υπήρξε η αντίδραση του Θαπατέρο. «Είναι απρέπεια να ισχυριστεί κανείς ότι οι Ισπανοί υπέκυψαν στην τρομοκρατία. Εμείς δεν ανακαλύψαμε πριν από τρία χρόνια το ανελέητο πρόσωπο της τρομοκρατίας. Το γνωρίζουμε εδώ και 30 χρόνια, λόγω της ETA».

Φώτο από μουσουλμάνους διαδηλωτές

Κραυγή για εκδίκηση;

...Η απλώς η αμήχανη συνειδητοποίηση, ότι συμβαίνουν φοβερά πράγματα....

Φώτο από διαδηλωτές που κρατούν χαρτόνια με τη λέξη PAZ.

Κραυγή για ειρήνη;

...φήμες, διλήμματα και ψεύτικες διαβεβαιώσεις, όλη η πολιτική στηρίζεται στην εξαπάτηση...

...έχει δημιουργηθεί γύρω μας μια μεγάλη συνωμοσία σιωπής, μια συνωμοσία που τη δέχονται εκείνοι που είναι τρομοκρατημένοι και εκλογικεύουν τους φόβους τους για να τους κρύψουν από τον εαυτό τους, μια συνωμοσία που ενισχύεται από εκείνους που έχουν συμφέρον να το κάνουν...

Albert Kami

Η βία μπορεί να ανεβάσει στο βάθρο του μάρτυρα ή του ήρωα εκείνον που θα την υποστεί...

Φώτο από βαριά τραυματισμένο ισπανό που ετοιμάζεται να ρίξει την ψήφο του στην κάλπη

όταν η εξουσία ετοιμάζεται να αποκαλύψει το πιο σκληρό της πρόσωπο, πρέπει να πείσει ότι στον κόσμο δεν υπάρχει ασφάλεια και κανείς δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από κοντά της...

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Χοσέ Μαρία Αθνάρ επανέλαβε την προειδοποίηση ότι θα ήταν τεράστιο λάθος η σχεδιαζόμενη από το διάδοχό του αποχώρηση των ισπανικών στρατευμάτων από το Ιράκ.

Μήνυμα προς τον νέο πρωθυπουργό της Ισπανίας έστειλε την Κυριακή η ΕΤΑ, καλώντας τον να προχωρήσει σε «γενναία πολιτική» για τη Χώρα των Βάσκων. Εκεί οι Σοσιαλιστές του Χοσέ Θαπατέρο σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο στις εκλογές της περασμένης Κυριακής, ενώ αντίθετα το Λαϊκό Κόμμα έχασε σημαντικό μέρος της δύναμής του. «Η μοναδική ανακοίνωση που περιμένω από την ΕΤΑ είναι η εγκατάλειψη της βίας, όπως (περιμένει) και η πλειοψηφία των Ισπανών» δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός της Ισπανίας.

«Το μόνο πράγμα που μπορεί να ειπωθεί προς την ΕΤΑ είναι ότι πρέπει να εγκαταλείψει τη βία και να αφήσει την πολιτική στους πολιτικούς» ανέφερε εκπρόσωπος του Βασιλικού Εθνικιστικού Κόμματος.

(Einsturzende Neubauten - Alles)

*Με πλάγιους χαρακτήρες αποσπάσματα από το βιβλίο της Suzan Sontag "Παρατηρώντας τον πόνο των άλλων", 2003 Μετ. Σεραφείμ Βελέντζας, Εκδόσεις Scripta
Επίσης χρησιμοποιήθηκε υλικό από :*

Κείμενα:

Baltasar Gracian: " Χρησολόγιο και τέχνη της φρόνησης", 1995 Μετ. Φίλιππος Δρακονταειδής, Εκδόσεις Opera

Albert Kami: "Ούτε δῆμιοι, ούτε θύματα", 1979 Μετ. Νίκος Αλεξίου, Εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος

Walter Benjamin: "Για μια κριτική της βίας", 2002 Μετ. Λεωνίδα Μαρσιανός, Εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα

*Karl Marx: "Εγκώμιο του εγκλήματος", 1986 Μετ. Τζένη Μαστοράκη, Εκδόσεις Αγρα
Ειδήσεις από: Associated Press, Reuters, ΑΠΕ*

Μουσική:

Von Magnet: " El Veneno" από το Mezclador

Einsturzende Neubauten: " Alles" από το Silence is sexy

*Για το ξενοδοχείο των ξένων
Απρίλιος 2004*

...και ακόμη σε περιπτώσεις όπου ο νικητής έχει αυτοαναγορευτεί ανεπιστρεπτί πλέον σε κύριο και νομέα, είναι εντελώς απαραίτητη μια τελετουργία ειρήνης.

Walter Benjamin

Αυτό που ονομάζουμε στον κόσμο μας Κακό, είτε ηθικό είτε φυσικό, είναι η μεγάλη αρχή που μας κάνει κοινωνικά πλάσματα, η σταθερή βάση, η ζωή και το στήριγμα όλων των τεχνών και των ενασχολήσεων ανεξαιρέτως και τη στιγμή που θα έπαυε να υπάρχει το Κακό, η κοινωνία θα ήταν καταδικασμένη να φθαρεί, αν όχι να καταποντιστεί αΐτανδρη.

Karl Marx

Και πάλι δύσκολες ώρες Θα έρθουν.

Κι άλλες καταστροφές,

Περισσότερες ανορθολογικότητες,

Δεν θα βρούμε εύκολα την διέξοδο.

Υπάρχει κοινή λογική;

Συνεχίζεται...